

Met veel plezier stellen wij je voor aan:

Gastouder Suzanne

Opvangdagen:

Maandag, dinsdag en donderdag

Gastouderbegeleider:

Brenda Dijkhuizen

06-16002822

brenda@gastouderbureausproet.nl



Het gezin

Suzanne (1973) is moeder van vier kinderen Paula (1997), Anouk (1999), Thomas (2003) en Lieke (2006). Zij woont in een ruime bovenwoning met 3 slaapkamers en een buitenruimte aan de rand van de wijk Nieuwland.

Suzanne en haar gezin zijn christen.

Werkervaring

Suzanne is al gastouder sinds haar oudste dochter klein was. Het feit dat zij haar naar een kinderdagverblijf moest brengen, als Suzanne buiten de deur ging werken stond haar zo tegen, dat ze besloot zelf gastouder te worden. Na al die jaren doet ze dat nog steeds met heel veel plezier.

Suzanne's opvang

De gastouderopvang van Suzanne is echte huiselijke opvang in het gezin. Ook al zijn de kinderen van Suzanne inmiddels al flink wat groter, toch draait Suzanne met de gastkinderen als het ware een groot gezin.

Door de kleinschaligheid van de opvang kan Suzanne ieder kind de aandacht geven die het verdient. Ze trekt er veel met hen op uit. Naar de kinderboerderij of speeltuintjes in de buurt, of een kopje koffie drinken bij de HEMA op Emiclaer. Dit doet ze met de bakfiets waarbij ze onderweg alles benoemt wat zij en de kinderen zien en met hen liedjes zingt.

Suzanne baseert haar opvang op haar christelijke waarden en normen. Ook wordt er gebeden voor het eten. Gastkinderen worden hier echter nooit toe verplicht. Wel leren zij om op dat moment even stil te zijn.

Wat wij vinden van Suzanne

Een dag in de opvang bij Suzanne kenmerkt zich door gezelligheid, kleinschaligheid en een knus gevoel. Suzanne is een hele rustige, liefdevolle gastouder die er gewoon een gezellige dag van wil maken met de kinderen en er lekker met ze op uit gaat alsof het haar eigen kinderen zijn.

Wij ervaren de samenwerking met Suzanne als heel prettig.