

Met veel plezier stellen wij je voor aan:

Gastouder Beyhan

Adres:

Vandillewijdreef 35
3815 NV Amersfoort

Opvangdagen:

Maandag en dinsdag

Gastouderbegeleider:

Fleur Lijftogt
06-43283745
fleur@gastouderbureasproet.nl



Het gezin

Geboren in Turkije, maar getogen in Nederland woont Beyhan (1976) samen met haar man Ramazan (1974) en hun tweeling Neslihan en Korgan (2000) in een eengezinswoning met een fijne tuin in de wijk Rustenburg in Amersfoort.

Werkervaring

Beyhan is haar hele leven al gek op kinderen en op het moment dat haar eigen kinderen groot waren besloot zij van haar passie haar beroep te maken. En dus startte zij haar gastouderopvang. Als gastouder kan zij zich helemaal toeleggen op het begeleiden van kinderen in hun ontwikkeling en kan zij hen mede zien opgroeien en bijdragen in de opvoeding, precies wat zij zo fijn vindt!

Beyhan's liefde voor tuinieren geeft zij graag aan de kinderen mee. Met regelmaat gaan ze op ontdekkingstocht in de tuin tussen alle bloemen en planten.



Beyhan's opvang

Beyhan biedt kleinschalige opvang in een gezellige en huiselijke omgeving, waar ieder kind zichzelf kan zijn en zich ontwikkelt in zijn/haar eigen tempo. Die kleinschaligheid vindt zij belangrijk en is voor haar ook de reden dat zij kiest voor gastouderopvang in plaats van het werken met kinderen op een kinderdagverblijf.

Voor haar geldt dat ieder kind uniek is en dat het belangrijk is dat de kinderen zich vertrouwd voelen bij haar.

Om nog meer inhoud te kunnen geven aan haar opvang werkt zij met het VVE programma KIKI. Hierdoor staat iedere maand een ander thema centraal, waarmee zij op creatief en sociaal vlak met de kinderen aan de slag gaat.

De dagindeling van Beyhan's opvang stemt zij af op de leeftijden en behoeften van de kinderen die er die dag zijn. Rust, reindheid en regelmaat vindt ze belangrijk.

Ze vindt het daarin ook belangrijk om goed contact te hebben met de ouders, zodat zij haar bijdrage in de opvoeding van de kinderen kan laten aansluiten bij de opvoeding die het kind thuis krijgt.

Beyhan's Turkse en Islamtische achtergrond speelt in haar opvang geen rol. Behalve als zij met de kinderen gaat kokkerellen of bakken. Dan laat ze hen graag een Turkse lekkernij proeven.

Wat wij vinden van Beyan

Beyhan is een hele enthousiaste, spontane en open vrouw die gek is op kinderen. Ze is in haar opvang heel actief en ondernemend. Ze doet graag spelletjes en gaat veel naar buiten. Maar bovenal is het bij Beyhan ook gewoon gezellig in huis.